

ΑΝΤΙΝΑΤΟΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 3ης ΜΑΙΟΥ

Ομιλία του πρ. της ΕΣΗΕΑ Ν. Κιάου στο συλλαλητήριο των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα ΜΜΕ την Ημέρα της ελευθερίας του τύπου.

Αγαπητές Συνάδελφοι,
αγαπητοί συνάδελφοι,
φίλοι,
συναγωνιστές στο κίνημα εναντίον του πολέμου, υπέρ της ελευθερίας του τύπου.

Συγκεντρωθήκαμε για να διατρανώσουμε την αγωνία μας, να βροντοφωνάξουμε και να ενώσουμε τις κραυγές μας εναντίον του πολέμου στη γειτονική μας Γιουγκοσλαβία, να καταδικάσουμε τη σύγχρονη αυτή βαρβαρότητα.

Ημέρα της ελευθερίας του τύπου, σήμερα και είναι η συγκέντρωση μας ο καλύτερος τρόπος για να καταδικάσουμε τις διώξεις των δημοσιογράφων σε όλον τον κόσμο, τους νεκρούς, τους φυλακισμένους, τους διωκόμενους δημοσιογράφους παντού σ' όλον τον κόσμο.

Ναι, αγωνιούμε, ανησυχούμε, φοβόμαστε ότι μια χώρα κυρίαρχη, ανεξάρτητη, μέλος του ΟΗΕ αφανίζεται από άλλες χώρες του ΟΗΕ, από το ΝΑΤΟ, από τις ΗΠΑ και τις Ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και την Ε.Ε..

Βροντοφωνάζουμε εμείς οι άνθρωποι που δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη, τους λαούς, διαλαλούμε ότι οι

επιτιθέμενοι καταπάτησαν και καταπατούν τη Διεθνή Νομιμότητα, το Διεθνές Δίκαιο, ότι είναι πέρα για πέρα παράνομοι, ότι είναι εγκληματίες πολέμου! Σκοτώνουν αμάχους, παιδιά, μωρά καίνε ανθρώπους αθώους, καταστρέφουν τον πολιτισμό, τα γεφύρια, ξεθεμελιώνουν την οικονομία μιας χώρας, ισοπεδώνουν τη χώρα. Και λένε συγγνώμη, sorry.

Υποκριτές. Είναι εγκληματίες, χτύπησαν το κτίριο της ραδιοτηλεόρασης στο Βελιγράδι και είπαν ότι το χτύπησαν επειδή ήταν το κάστρο της προπαγάνδας. Σκότωσαν ανθρώπους, δημοσιογράφους και τεχνικούς. Ανερευθρίαστα κομπάζουν ότι διέπραξαν φόνους εκ προμελέτης. Πως θα λογοδοτήσουν;

Είναι καταδικασμένοι στη συνείδηση του λαού μας αλλά πως θα πληρώσουν ως εγκληματίες πολέμου;

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ποτέ άλλοτε δεν βρεθήκαμε όλοι μαζί, τόσο πολλοί μαζί, τόσο ενωμένοι, να διαδηλώνουμε ομόθυμα την κοινή μας αγωνία, τη διαμαρτυρία μας, την κραυγή μας κατά του πολέμου.

Στηρίζουμε και τιμούμε τους συναδέλφους μας που μέσα σε αντίξοες συνθήκες, μέσα στη δίνη του πολέμου με τον κίνδυνο μπροστά τους, που ζουν με τον κίνδυνο, τους συναδέλφους μας, οι οποίοι από την πρώτη μέρα μας πληροφορούν.

Είναι άθλος αυτό που κάνουν και είναι τιμή μας που τους έχουμε συναδέλφους. Απευθυνθήκαμε στους συναδέλφους μας των άλλων χωρών και κυρίων των χωρών του NATO και της Ε.Ε.

Συνάδελφοι,

πληροφορείστε, να μάθει ο λαός τι γίνεται στη Γιουγκοσλαβία, όπου γίνεται πόλεμος και όχι παρέμβαση.

Ασκείστε όποια πίεση μπορείτε στις Κυβερνήσεις σας να σταματήσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος στην καρδιά των Βαλκανίων, της Ευρώπης στο τέλος του αιώνα μας. Αίσχος!

Αγαπητοί συνάδελφοι,

καταδικάζουμε τον πόλεμο. Και μαζί καταδικάζουμε όλες τις διώξεις, όλα τα κυνηγητά, που καταπνίγουν αντίθετες φωνές που καταπατούν δικαιώματα λαών, που καταπιέζουν μειονότητες. Βροντοφωνάζουμε όμως ότι ο πόλεμος είναι η μέγιστη βαρβαρότητα, είναι το πρώτο, το μέγιστο που έχουμε μπροστά μας.

Υψώνουμε τη φωνή μας να σταματήσουν αμέσως οι βομβαρδισμοί, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους, να βρεθεί πολιτική λύση. Κάτω ο πόλεμος, ειρήνη.

Όχι στη βαρβαρότητα της νέας τάξης του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Τιμή στους νεκρούς συναδέλφους μας.