

“Έφυγε” ο Αριστείδης Μπουλούκος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη την απώλεια του παλαίμαχου δημοσιογράφου **Αριστείδα Μπουλούκου**, ο οποίος «έφυγε» χθες από τη ζωή, πλήρης ημερών, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Αριστείδης Μπουλούκος γεννήθηκε το 1926 στην Αγριλιά Μεσσηνίας. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη για αντίποινα και οδηγήθηκε από τα Γερμανικά στρατεύματα στο εκτελεστικό απόσπασμα, απ' όπου τον έσωσε την τελευταία στιγμή ο πατέρας του. Η εμπειρία αυτή τον σημάδεψε και πήρε τότε οριστικά την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία.

Το 1946 άρχισε να εργάζεται στην ημερήσια εφημερίδα της Καλαμάτας «θάρρος» και στη συνέχεια στον «Μεσσηνιακό Κήρυκα», καθώς και ως ανταποκριτής των αθηναϊκών εφημερίδων «Εθνικός Κήρυκας» και «Ακρόπολις». Αργότερα, το 1952, όταν, πλέον, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, εργάστηκε στην ημερήσια εφημερίδα του Αθαν. Παράσχου «Εθνικός Κήρυκας», όπου παρέμεινε για περισσότερο από 10 χρόνια, απασχολούμενος με το ελεύθερο και το επαρχιακό ρεπορτάζ.

Το 1965 έως το 1968 εργάστηκε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Κόσμος» και αμέσως μετά ανέλαβε τη διεύθυνση του Γραφείου Αθηνών του «Ελληνικού Βορρά» Θεσσαλονίκης, θέση στην οποία παρέμεινε για δεκαετίες. Στη μακρόχρονη δημοσιογραφική του καριέρα υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη της δημοσιογραφίας, το ελεύθερο ρεπορτάζ, το κοινοβουλευτικό και το πολιτικό.

Επί πολλά χρόνια εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας (αρχισυντάκτης της YENEΔ 1958-1964, αρχισυντάκτης της EPT 1969-1984, διευθυντής ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού EPT 1979-1981), στις οποίες ασχολήθηκε

συστηματικά και συνέβαλε για την μετάβαση της ελληνικής τηλεόρασης στην έγχρωμη εικόνα.

Την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε, επίσης, Διευθυντής Σύνταξης του ΑΠΕ και αργότερα Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Ταυτόχρονα ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, από το 1968 έως το 1974 και συνετέλεσε αποφασιστικά στην επιτυχία της ιστορικής απεργίας του 1975, όταν οι δημοσιογράφοι αγωνίζονταν, μεταξύ άλλων, για την υπογραφή ΣΣΕ και την κατάργηση των εξαντλητικών ωραρίων στις εφημερίδες.

Ο Αριστείδης Μπουλούκος υπήρξε ακέραιος χαρακτήρας και δίκαιος προς όλους. Δίδαξε ήθος, ευπρέπεια και επαγγελματική συνέπεια, αλλά, κυρίως, ήταν άνθρωπος που στεκόταν δίπλα στους νέους συναδέλφους, τους οποίους στήριζε και γαλουχούσε με αρχές και ιδανικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται βαθύτατα την οικογένεια και τους οικείους του. Ιδιαίτέρως συλλυπείται τη σύζυγό του και τους δυο γιους του, αγαπητούς μας συναδέλφους Πάνο και Δήμο Μπουλούκο, οι οποίοι ακολούθησαν τα επαγγελματικά βήματα του πατέρα τους.

Η κηδεία του Αριστείδη Μπουλούκου θα γίνει αύριο Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 13.30 στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ