

“ΕΦΥΓΕ”

Ο

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με οδύνη ανακοινώνει ότι ο παλαίμαχος δημοσιογράφος της Εθνικής Αντίστασης Βαγγέλης Παντελέσκος , άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το μεσημέρι, σε ηλικία 91 ετών.

Ο Βαγγέλης Παντελέσκος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1918. Ήταν πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και από το 1937 έμενε μόνιμα στην Αθήνα και τα τελευταία 20 χρόνια στο Μαρούσι.

Στη διάρκεια της Γερμανο-Ιταλικής κατοχής 1941-44 πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση στις γραμμές των ΕΑΜικών οργανώσεων. Το 1941 οργανώθηκε στην Εθνική Αλληλεγγύη, στους πρώτους πυρήνες για τη βοήθεια καταδικασμένων αγωνιστών, που αποτέλεσαν τη βάση της Εθνικής Αλληλεγγύης. Συνεργάστηκε με τους Μιχάλη Τσάντη, Κλεόβουλο Παπαλοΐζο και Πορφύρη Κονίδα.

Μετά την ίδρυση του ΕΑΜ (τέλη 1941) οργανώθηκε στους Διανοούμενους του ΕΑΜ, στην αρχή από τον δημοσιογράφο και μεγάλο διανοητή Νίκο Καρβούνη, συνεργαζόμενος με τον Βαγγέλη Μπρίκα και τον Δημήτρη Μπάτση. Από τότε και μέχρι τέλους του Κατοχής συμμετείχε στην έκδοση και κυκλοφορία του παράνομου Τύπου (**Αλήθεια, Απελευθερωτής, Ελεύθερη Ελλάδα, Σοβιετικά Νέα, Ραδιοφωνικά Νέα**) συνεργαζόμενος, υπό την καθοδήγηση της ηρωίδας Ηλέκτρας Αποστόλου, με τη Διδώ Σωτηρίου, την Έλλη Παππά και τον Τάκη Φραγκούλη. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας συνέτασσε καθημερινά πλήρες δελτίο εκπομπών των ραδιοφωνικών σταθμών Λονδίνου, Μόσχας και Καΐρου, δελτίο που διαβίβαζε στην «καθοδήγηση» του ΕΑΜ.

Το 1944 με μία ομάδα διανοουμένων (καθηγητές Κόκκαλης,

Κιτσίκης, Αγγελόπουλος και δικηγόροι Δημήτρης Μπάτσης και Δήμος Μέξης) συμμετείχε στην ίδρυση της οργάνωσης ΟΜΣΑ (Οργάνωση Μελετών Σοσιαλιστικής Ανοικοδόμησης) που μετά την Απελευθέρωση εξελίχθηκε στη γνωστή οργάνωση ΕΠ-ΑΝ (Επιστήμη-Ανοικοδόμηση), με όργανο το περιοδικό **Ανταίος**, στη συντονιστική επιτροπή του οποίου και συμμετείχε. Το 1944 συμμετείχε στην Παναθηναϊκή Επιτροπή.

Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής είχε ενεργό συμμετοχή στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Αντίστασης και τις διαδηλώσεις, τις απεργίες κ.λπ. καθώς και στις μαζικές συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις. Το καλοκαίρι του 1944 η οργάνωση τον ειδοποίησε ότι έπρεπε «να περάσει στην παρανομία» γιατί κινδύνευε να συλληφθεί. Ετοιμάστηκε να βγει στις ελεύθερες περιοχές -γεγονός που δεν έγινε- γιατί προηγήθηκε η Απελευθέρωση. Μετά την Απελευθέρωση εργάστηκε στον **Ριζοσπάστη** και στην **Κομμουνιστική Επιθεώρηση**. Μετά το κλείσιμο του Ριζοσπάστη συνελήφθη και εκτοπίστηκε στην Ικαρία αρχικά, κατόπιν στη Μακρόνησο και μετά στον Αη-Στράτη.

Μετά την απόλυσή του το 1952, εργάστηκε στη **Δημοκρατική** και την **Αυγή** ως το κλείσιμό της από τη Δικτατορία.

Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας διέφυγε στη Ρώμη, όπου μαζί με τη σύζυγό του Αφρώ Μαυροειδή-Παντελέσκου (που πέθανε το 2008) εξέδιδε την **Ελεύθερη Πατρίδα** και την **Ελεύθερη Ελλάδα**, τα πλέον γνωστά αντιστασιακά έντυπα στο εξωτερικό.

Μετά τη μεταπολίτευση επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε για δύο χρόνια, μέχρι τη συνταξιοδότησή του, στην εφημερίδα **Εξπρές**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται το γιο του Δημήτρη και τους λοιπούς συγγενείς του και αποχαιρετά τον μεγάλο αγωνιστή της δημοσιογραφίας και της δημοκρατίας, που σε όλη του τη ζωή διακρίθηκε για τους κοινωνικούς του αγώνες και υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και τον τόπο με ευθύνη, αρετή, ήθος και αγωνιστικότητα.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί το Σάββατο στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α□ Νεκροταφείο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ