

“ΕΦΥΓΕ” Ο ΒΑΣΟΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με βαθιά οδύνη τον θάνατο του παλαίμαχου δημοσιογράφου, ιστορικού και Διδάκτορα του Δικαίου του Πανεπιστημίου της Βόννης, **ΒΑΣΟΥ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ**, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Μαρτίου 2013.

Ο Βάσος Μαθιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928. Εργάστηκε στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» των Αθηνών, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης, ως ανταποκριτής στη Βόννη στις εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» και ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας ο Βάσος Μαθιόπουλος διεγράφη από την ΕΣΗΕΑ στις 12/7/1967 για την αντιστασιακή του δράση και επανεγγράφη στις 26/7/1974. Ο Βάσος Μαθιόπουλος το 1963 με έγγραφο του τότε Διευθυντή του ΑΠΕ απελύθη διότι όφειλε να διαβιβάζει προς το ΑΠΕ «αυστηρώς αντικειμενικές και αμερόληπτες ειδήσεις και όχι δημοσιογραφικά σχόλια κομματικής μορφής», σύμφωνα με το σκεπτικό της απόλυσής του από το ΑΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας διετέλεσε πολιτικός σχολιαστής της Ντόιτσε Βέλε, ενώ παράλληλα ανέπτυξε και έντονη αντιστασιακή δράση. Συνεργάστηκε με γερμανικές και ελβετικές εφημερίδες, καθώς και ραδιοφωνικά συγκροτήματα, ως ανταποκριτής στη Δυτική Ευρώπη.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της EPT-1 και υπήρξε στενός φίλος πολλών σημαντικών Ευρωπαίων πολιτικών, όπως ο Βίλι Μπράντ.

Στη συγγραφική του δράση ανήκουν τα βιβλία: «Εικόνες της Κατοχής», «Η Ελληνική Αντίσταση 1941-44 και οι σύμμαχοι», που εκδόθηκε δύο φορές στα 1977 και στα 1980, «Ο πόλεμος που ρήμαξε την Ευρώπη» (Ο Βΐ Παγκόσμιος Πόλεμος) και «Εδώ Ντόιτσε Βέλε». Ακόμη έχουν εκδοθεί στα γερμανικά δύο εργασίες του με άλλο αντικείμενο από τα ελληνικά βιβλία, στα γαλλικά μια άλλη

και στα ιταλικά επίσης μια ακόμη εργασία του.

Ο Βάσος Μαθιόπουλος υπήρξε ένας ευπατρίδης της δημοσιογραφίας, ήταν ένας δημοκρατικός άνθρωπος με παιδεία και ήθος, ένας πολίτης με αγώνες για τη Δημοκρατία, γνώστης των ευρωπαϊκών πραγμάτων όσο λίγοι άνθρωποι της γενιάς του.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του υπήρξε ένας συνεπής αγωνιστής, ο οποίος εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις υπερασπιζόμενος τα δημοκρατικά του ιδεώδη και το δημοσιογραφικό επάγγελμα.

Όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του θα τους μείνει αξέχαστη η αισιοδοξία και η θετική στάση με την οποία αντιμετώπιζε τα προβλήματα, στάση την οποία ποτέ δεν εγκατέλειψε. Η απaráμιλλη ευγένειά του, οι καλοί του τρόποι, καθώς και η ελπίδα, την οποία ενέπνεε στους άλλους τον έκαναν αποδεκτό από όλους τους συναδέλφους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα τη σύζυγο, την κόρη του και τους οικείους του και αποχαιρετά τον μαχητή της δημοσιογραφίας και της Δημοκρατίας, που σε όλη του τη ζωή διακρίθηκε για τους πολιτικούς και κοινωνικούς του αγώνες και υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ευθύνη, ήθος και αποφασιστικότητα.

Η κηδεία του Βάσου Μαθιόπουλου θα γίνει το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013, στις 11 το πρωί στο Α□ Νεκροταφείο Αθηνών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ