

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε προς τους Διευθυντές των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ANTENNA, MEGA CHANNEL, ΣΚΑΙ, STAR CHANNEL, ΑΘΗΝΑ 9,84, NEW CHANNEL, ΚΑΝΑΛΙ 5 και FLASH 9,61 την ακόλουθη επιστολή, την οποία κοινοποίησε προς το Ε.Ρ.Σ. και την Ε.Ι.Η.Ε.Α.

“Τις τελευταίες ημέρες η Ε.Σ.Η.Ε.Α. από αφορμή το γνωστό θέμα των κυνομαχιών, το οποίο προβλήθηκε κατά κόρον από διάφορους μη κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, γίνηκε αποδέκτης παραπόνων και κατηγοριών, και εν πολλοίς βρέθηκε σε θέση εγκαλουμένου, για το επίπεδο των ειδησεογραφικών προγραμμάτων, τα οποία διαμορφώνουν οι συνάδελφοι που εργάζονται στους σταθμούς αυτούς.

Πιστεύουμε ότι εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε αυξημένη ευθύνη, για ό,τι έχει σχέση με την ενημέρωση, με την πιο πλατιά έννοια του όρου, του Ελληνικού λαού. Αλλά, ακόμη και για τις μη καθαρά ενημερωτικές εκπομπές, η ευθύνη των συναδέλφων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στους διάφορους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς είναι δεδομένη.

Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε το γεγονός, ότι, είτε αντικειμενικώς ασήμαντα ή μικρής σημασίας γεγονότα διογκώνονται κατά τρόπο απαράδεκτο, για λόγους καθαρά τηλεθέασης, είτε γεγονότα, τα οποία έχουν αντικειμενικά αναμφισβήτητη δημοσιογραφική και ειδησεογραφική σημασία, προβάλλονται κατά τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια κοινώς παραδεδεγμένης δεοντολογίας.

Με την ευκαιρία θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι στην

ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας των δημοσιογράφων της ΕΡΤ-Α.Ε., η οποία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφ. β' του Νόμου 1866/1989, ισχύει για τους μη κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, υπάρχει κεφάλαιο που αφορά τη δημοσιογραφική δεοντολογία, φωτοτυπία του οποίου σας επισυνάπτουμε.

Πιστεύοντας ότι το επίπεδο του Τύπου και των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. αντανακλά το επίπεδο της κοινωνίας, αλλά και το διαμορφώνει, αισθανόμαστε την ανάγκη, ως επαγγελματικός και πνευματικός φορέας των δημοσιογράφων, να τονίσουμε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα δεοντολογίας, στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε, διαμορφώνουμε και προβάλλουμε τις ειδήσεις και διαμορφώνουμε τα προγράμματα, έτσι ώστε να μη θίγουμε την ευαισθησία του λαού μας, να μην προσβάλουμε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τα ήθη και τα έθιμά του, τον οικογενειακό και ατομικό του βίο και να τον ενημερώνουμε κατά τρόπο υπεύθυνο, για όλα όσα συμβαίνουν σ' αυτόν τον τόπο και που άμεσα ή έμμεσα τον αφορούν".