

ΕΣΗΕΑ & ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε εδώ και καιρό να εξελίσσεται μια βίαιη και ολομέτωπη επίθεση ενάντια στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις των εργαζόμενων με τελευταίο κρούσμα αυτό της άρνησης των τραπεζιτών να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις με την ΟΤΟΕ.

Οι επιδιώξεις κυβέρνησης και εργοδοτών να καταργήσουν τις ΣΣΕ δεν είναι καινούργιες και δεν είναι μεμονωμένες. Είναι συστηματικές, είναι μεθοδευμένες (συνθήκη του Μάαστριχ, αποφάσεις Λισαβόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και αφορούν το σύνολο των εργαζόμενων. Εντάσσονται στα σχέδια του κεφαλαίου να μειώσει ακόμη περισσότερο το λεγόμενο εργατικό κόστος.

Οι αντιδραστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, η καθιέρωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, ο νόμος για την διευθέτηση του ωραρίου των εργαζομένων, η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, η κατάργηση των ΣΣΕ στις ΔΕΚΟ είναι αποτελέσματα εφαρμογής της ίδιας πολιτικής.

Η αρχή υπονόμευσης των ΣΣΕ έγινε με τα λεγόμενα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (2639/98 του ΠΑΣΟΚ) που εφαρμόστηκαν στο όνομα της ανεργίας και της ανάπτυξης και τα οποία δυστυχώς όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν αλλά υιοθετήθηκαν από ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τώρα οι τραπεζίτες με την άρνησή τους να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με την ΟΤΟΕ επιδιώκουν με απροκάλυπτο τρόπο την κατάργηση της κλαδικής ΣΣΕ στις τράπεζες.

Ο ΣΕΒ έχει θέσει ανοιχτά το θέμα κατάργησης της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ζητώντας ως πρώτο βήμα αυτή να μην ισχύει για όλη τη χώρα.

Η κατάσταση αυτή δε μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτείται η ανατροπή αυτής της πολιτικής με την ενωμένη δράση όλου του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε ομόφωνα να συναντηθεί με την Διοίκηση της ΟΤΟΕ και άλλων συνδικαλιστικών Σωματείων για κοινή αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων των εργαζομένων.