

# Η οικογένεια του αιμνήστου Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Δημητρίου Πουρνάρα θα ανακαινίσει πλήρως τη Βιβλιοθήκη της Ενώσεως

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ευχαριστεί δημόσια την οικογένεια του αιμνήστου Προέδρου της Ενώσεως Δημητρίου Πουρνάρα, η οποία, με μία γενναιόδωρη προσφορά, δεσμεύτηκε να ανακαινίσει πλήρως τη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ, που στεγάζεται στον 2<sup>ο</sup> όροφο και παραμένει κλειστή για είκοσι χρόνια.

Η οικογένεια του Δημητρίου Πουρνάρα θα παραδώσει τη Βιβλιοθήκη ανακαινισμένη και επιτέλους προσβάσιμη στους συναδέλφους, τους επιστήμονες και το αναγνωστικό κοινό, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες μεθόδους ανακαίνισης βιβλιοθηκών, ενώ, ήδη, με τη γνωστοποίηση της δωρεάς κατέθεσε και τα σχέδια της νέας Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη προβλέπεται να παραδοθεί ανακαινισμένη φέτος το φθινόπωρο και εκτός από τα πολύτιμα βιβλία και αρχεία που διαθέτει, θα φιλοξενήσει, μετά από δωρεάν παραχώρηση, 4.000 επιπλέον βιβλία της προσωπικής συλλογής του αιμνήστου Προέδρου Δημητρίου Πουρνάρα. Η ΕΣΗΕΑ δεν θα έχει την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για την υλοποίηση του έργου, που εκτός των άλλων, αναβαθμίζει πλήρως και το κτήριο της Ενώσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκτός από τις θερμές ευχαριστίες του γνωστοποίησε στην οικογένεια του αιμνήστου Προέδρου ότι η Βιβλιοθήκη θα ονομάζεται πλέον «Βιβλιοθήκη ΕΣΗΕΑ – Δημήτριος Πουρνάρας». Ταυτόχρονα, εύχεται στους τόσο δύσκολους καιρούς που διανύουμε και άλλοι δωρητές να

ακολουθήσουν το παράδειγμα της οικογένειας Πουρνάρα και να στηρίξουν έμπρακτα την ΕΣΗΕΑ και τους συναδέλφους μας.

Επισυνάπτεται το βιογραφικό σημείωμα του Δημητρίου Πουρνάρα.

Δημήτρης Πουρνάρας

- **1900** Γεννήθηκε στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας
- **1917** Φοιτά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών παράλληλα εργάζεται ως συντάκτης στις εφημερίδες «Ακρόπολις» και «Πατρίδα».
- **1918** Ανταποκριτής στο Παρίσι των εφημερίδων «Ριζοσπάστης» (Γ. Πετσόπουλου), «Έθνος» (Σπ. Νικολόπουλου) και «Εμπρός» (Δ. Καλαποθάκη). Παράλληλα φοιτά στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι και εργάζεται ως συντάκτης στην «Ουμανιτέ» και στην «Ποπουλέρ».
- **1919** Διαπιστευμένος δημοσιογράφος στη Διεθνή Διάσκεψη Ειρήνης.
- **1923** Επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει ως αρχισυντάκτης ή διευθυντής των εφημερίδων:
- **1924** «Ελεύθερος Λόγος» (Γ. Παπανδρέου).
- **1925** «Δημοκρατία» (Α. Παπαναστασίου)- Η δικτατορία Παγκάλου διακόπτει την έκδοση της εφημερίδας , ενώ ο ίδιος διώκεται, φυλακίζεται και εξορίζεται.
- **1930-1933** «Ελεύθερος Άνθρωπος» (Κ. Αθανάτου), Διευθυντής.
- **1933-1935** Ιδρυτής, Εκδότης και Διευθυντής του «Ανεξάρτητου».
- **1936** Διακόπτεται η έκδοση της εφημερίδας από τη δικτατορία της 4<sup>ης</sup> Αυγούστου, ενώ ο ίδιος διώκεται και φυλακίζεται.
- **1936** Ιδρύουν μαζί με τον αδερφό του Ανδρέα την εκδοτική εταιρία «Πάπυρος» ( Μεταφράσεις αρχαίων συγγραφέων).
- **1940** «Κοινωνία» μετά την κήρυξη του πολέμου αναλαμβάνει διευθυντής.
- **1941** Δεν εργάζεται κατά τη διάρκεια της γερμανικής

κατοχής.

- **1943** Εκδίδει κατά διαστήματα την παράνομη αντικατοχική εφημερίδα «Ελεύθερος».
- **1946-1951** «Το Βήμα» αναλαμβάνει διευθυντής σύνταξης .
- **1951** Ε.Ι. Ραδιοφωνίας διευθυντής προγράμματος με διοικητή τον στρατηγό Τσιγάντε (κυβέρνηση Κέντρου).
- **1952** Ειδικός σύμβουλος του υπουργείου προεδρίας κυβερνήσεως με αρμοδιότητα ραδιοφωνικών σχολιασμών για το κυπριακό.
- **1954** Παραιτείται και καταγγέλλει την παρέμβαση άγγλων αποικιοκρατών στο κυπριακό. Αναλαμβάνει διευθυντής στην «Αλλαγή» (Ν. Πλαστήρας) και «Αθηναϊκή», συνεργάζεται και με πολλές άλλες εφημερίδες.
- **1945,1955** Εκδίδει την εφημερίδα «Ελεύθερος» (Ανεξάρτητη Δημοκρατική και Μαχητική Εφημερίδα, αρχικά καθημερινή και μετά εβδομαδιαία).
- **1967** Διακόπτεται η έκδοση του «Ελεύθερος» από τη δικτατορία της 21<sup>ης</sup> Απριλίου, ενώ ο ίδιος φυλακίζεται και εξορίζεται στη Σύρο.
- **1985** πεθαίνει στην Αθήνα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ