

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, αποφάσισε την κήρυξη δίωρης στάσης εργασίας από 18.30 μ.μ. έως 20.30 μ.μ. της Παρασκευής 22 Μαρτίου 2013 όλων των δημοσιογράφων, που εργάζονται στην τηλεόραση της ΕΡΤ και απεργίας από 06.00 πμ. του Σαββάτου 23 Μαρτίου 2013 έως 06.00 πμ. της Τρίτης 26 Μαρτίου 2013 όλων των δημοσιογράφων, που εργάζονται στην ΕΡΤ (τηλεόραση, ραδιόφωνο και ιστοσελίδα) (με εξαίρεση των συναδέλφων που θα καλύψουν την παρέλαση κατά την 25 η Μαρτίου) αντιδρώντας στην εντελώς αντεργατική συμπεριφορά της ΕΡΤ, και στα σχέδια «εξόντωσης» των συναδέλφων μέσω της εφαρμογής της ΚΥΑ, η οποία είδε το φώς της δημοσιότητας και βρίσκεται στο δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο.

Η υπό δημοσίευση ΚΥΑ, για την οποία άλλωστε πολλάκις διαμαρτυρηθήκαμε και καταβάλαμε αλλεπάλληλες προσπάθειες να αναχαιτιστεί με απεργιακές κινητοποιήσεις, ουσιαστικά καταργεί τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που εφαρμόζονται στην ΕΡΤ και επιβάλλει το ενιαίο μισθολόγιο, επιφέροντας μεγάλες μειώσεις των αποδοχών όλων των δημοσιογράφων, που απασχολούνται στους δημόσιους φορείς και αγγίζουν το 45%!

Η διοίκηση βέβαια της ΕΡΤ έχει ήδη ξεκινήσει τις «μειώσεις» αυτές στις αποδοχές των συναδέλφων από τον περασμένο Νοέμβριο όταν εντελώς παράνομα και καταχρηστικά «έκοψε» την καταβολή της αμοιβής των συναδέλφων για εργασία κατά Κυριακή και αργίες και υπερωρίες που έχουν ήδη προσφέρει, οφείλοντάς τους μέχρι σήμερα τις δεδουλευμένες αποδοχές τεσσάρων και πλέον μηνών (και ειδικότερα αμοιβή Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου)! Είναι άλλωστε επιβαρυντικό ότι η ΕΡΤ δεν ικανοποιεί αυτά τα θεσμικά και εργασιακά αιτήματά τους, που

συνδέονται άμεσα με την ίδια την υπόσταση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και μάλιστα την ώρα που η Διοίκηση της ΕΡΤ κατ' εξακολούθηση επιδίδεται σε κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος μέσω της πρακτικής ορισμένων μικτών και εξωτερικών παραγωγών, ακόμη και στον τομέα ενημέρωσης, καθώς και των παχυλών συμβάσεων ειδικών θέσεων.

Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, στο ομόφωνο ψήφισμά τους για συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, μετά την κωλυσιεργία, τις εσκεμμένες αστοχίες της Διοίκησης και τελικά την άρνησή της να τους καταβάλλει τα δεδουλευμένα, ενώ αντ' αυτού επέλεξε να αποστείλει αίτημα στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους έγκρισης πρόσθετων δαπανών, αν και πρόκειται για κονδύλι που αφορά σε δεδουλευμένα. Μήπως επεδίωκε τελικά την (αναμενόμενη) αρνητική απάντηση; Αγνοεί ή παραβλέπει εσκεμμένα η Διοίκηση απόφαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης (Π. Πικραμένου), με την οποία υπήρχε αιτιολογημένη και επιβεβλημένη υπερεργασία για το προηγούμενο διάστημα λόγω των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων και της κάλυψης των ολυμπιακών αγώνων;

Την καχυποψία ενισχύει το γεγονός ότι ταυτόχρονα η Διοίκηση εγκρίνει πολυδάπανες μικτές και εξωτερικές παραγωγές, ακόμη και στο στενό ενημερωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να έχει σημειωθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, σε τέτοιο βαθμό που από το Μάιο το ταμείο της ΕΡΤ δηλαδή τα χρήματα του Έλληνα πολίτη, να μην επαρκούν για τη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Σημειωτέον ότι μετά την καταγγελία που απεστάλη προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με το πρόβλημα της μη καταβολής δεδουλευμένων ορίστηκε συνάντηση με την εργοδοσία της ΕΡΤ για 17 Μαΐου 2013. Ταυτόχρονα, από την προπερασμένη Τρίτη συρρικνώνεται το ενημερωτικό πρόγραμμα στο Α πρόγραμμα της ΕΡΑ, με την «αιτιολογία» ελλείψεων σε τεχνικό προσωπικό, λόγω του κενού που δημιουργήσε η αποχώρηση των συμβασιούχων που η ίδια η διοίκηση αποφάσισε.