

Ημερίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ με τίτλο «Ασφάλεια και προοπτικές για τους νέους ενεργειακούς δρόμους στην ανατολική Μεσόγειο»

**«Προοπτικές για τους Νέους Ενεργειακούς
Δρόμους στην Ανατολική Μεσόγειο» –
«Εθνικά Θέματα, Εξωτερική Πολιτική και
Δημοσιογραφία»**

**ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ Θ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Μία σειρά από πολύ ουσιαστικές ομιλίες που περιμένουμε να γίνουν και ένα βιβλίο που αποτυπώνει πολύ ουσιαστικές ομιλίες που έγιναν στο παρελθόν.

Δύο θέματα τα οποία συνυπάρχουν, τα οποία δυστυχώς συνυπάρχουν. Από την μία η ελπίδα, η προσδοκία μίας μεγάλης ευκαιρίας, μίας μεγάλης ωφέλειας για την χώρα και από την άλλη η απειλή, ο κίνδυνος που ελλοχεύει. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε για να σχεδιάσουμε το μέλλον μας και να αναστοχαστούμε για το παρελθόν μας. Να προβληματιστούμε ως ελεύθεροι πολίτες μίας ελεύθερης δημοκρατικής και ισχυρής πολιτείας. Πολίτες ενός κράτους και λειτουργοί μίας πολιτείας που σκέφτεται, λειτουργεί και αποφασίζει όχι υπό το κράτος του φόβου και της απειλής αλλά σε όρους ελευθερίας. Της ελευθερίας

που μας εξασφαλίζει η ισχύς μας, η αδιαπραγμάτευτη αγάπη μας για την αλήθεια την ελευθερία και το δίκιο και η πίστη μας στον εαυτό μας και στις δυνατότητες μας.

Ήρθα εδώ σήμερα με την προσδοκία ότι θα ακούσω αλήθειες, μεγάλες αλήθειες, από σημαντικούς ομιλητές. Και θα ήθελα, πριν ξεκινήσει η εκδήλωση να καταθέσω την δικιά μου αλήθεια. Την αλήθεια την οποία αντλώ από τον θεσμικό μου ρόλο αλλά και από τα προσωπικά μου βιώματα και πεποιθήσεις.

Ένα πιθανό πρόβλημα, ξέρετε, είναι ότι όσο πιο πολύ οι καταστάσεις που περιγράφονται με τον όρο «εθνικά θέματα» οξύνονται, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ότι θα μεταβληθεί ο τρόπος που κάποιοι αντιλαμβάνονται την κανονιστική, την θεσμική, λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης. Όσο περισσότερα πράγματα δυσκολεύουν τόσο αυξάνει η πιθανότητα ότι κάποιοι θα θεωρήσουν ότι προκύπτει μία σύγκρουση ανάμεσα στο συμφέρον του κράτους, που πρέπει να φροντίσει για την επιβίωση του έθνους από την μία και στο δικαίωμα στην αλήθεια, την ελευθερία του λόγου και την ελευθεροτυπία από την άλλη.

Η αντίληψη αυτή είναι λάθος. Είναι τελείως λάθος. Η πραγματικά ισχυρή κοινωνία είναι αυτή που έχει μάθει να λέει στον εαυτό της την αλήθεια, και συνεχίζει να λέει την αλήθεια και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Ισχυρή είναι η χώρα που αποκαλύπτει τα προβλήματα της και τα λύνει, που αποφασίζει ορθολογικά σταθμίζοντας όλες τις απόψεις χωρίς να καταβυθίζεται στις ιδεοληψίες της. Πραγματικά ισχυρό κράτος είναι το κράτος που έχει μάθει, που επιδιώκει να ακούει την αλήθεια και που έχει ελεύθερη και ισχυρή δημοσιογραφία για να του λέει αυτή την αλήθεια.

Παρέμβαση Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια στην ημερίδα της ΕΣΗΕΑ «Ασφάλεια

και Προοπτικές για τους Νέους Ενεργειακούς Διαδρόμους στην Ανατολική Μεσόγειο»

Κυρίες και κύριοι,

Θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω τον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Γιώργο Λακκοτρύπη, τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, όπως και τον δικό μας πρώην Υπουργό Ενέργειας, τον κ. Γιάννη Μανιάτη, τον κ. Κώστα Γκιουλέκα, τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κ. Ευθυμίου που, βεβαίως, προεδρεύει, αλλά παρίσταται και ως πρώην Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και ως πρώην Υπουργός και βέβαια τον φίλο μας, τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τον κ. Pyatt.

Θα μου επιτρέψετε επίσης να συγχαρώ το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης, η οποία είναι απαραίτητη και απολύτως επίκαιρη. Δεν σας λέω κάτι καινούργιο, για το πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος του Τύπου στις δημοκρατικές κοινωνίες και πόσο μάλλον όταν αφορά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Και στο πλαίσιο αυτό, με μεγάλο ενδιαφέρον διάβαζα τα πρακτικά της ημερίδας του Μορφωτικού Ιδρύματος για τα εθνικά θέματα, «εξωτερική πολιτική και Τύπος».

Κυρίες και κύριοι, η νηφάλια, η αντικειμενική, η υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης, ιδιαίτερα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, είναι για μας παράγων εθνικής επιβίωσης. Γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζεται και η απολύτως απαραίτητη εθνική ομόνοια γύρω από τις βασικές εθνικές επιλογές. Και βέβαια, όταν ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, με πάρα πολλές και συγκεκριμένες προκλήσεις, είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ στην γείτονα Τουρκία, η οποία παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και αποπειράται να επεκτείνει την επιρροή της και στην

Κεντρική Μεσόγειο και στη Λιβύη εις βάρος της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Θα μου επιτρέψετε, κ. Πρόεδρε, να αναφέρω μια παιδική προσωπική εμπειρία. Εγώ, όπως ξέρετε, γεννήθηκα στην Κέρκυρα. Παιδάκι, πηγαίνοντας από το σπίτι μου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, περνούσα από ένα σημείο όπου όταν ο Don Juan, ο Αυστριακός, επέστρεψε στην Κέρκυρα μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου -εκεί έχουν ταφεί οι νεκροί της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Θεωρούσα, λοιπόν, πάντοτε ότι η Τουρκία έχει ιστορικά αφομοιώσει το μέγα ιστορικό δίδαγμα εκείνης της ναυμαχίας: ότι ποτέ δεν μπορεί η Ευρώπη να της επιτρέψει να ελέγξει την Κεντρική Μεσόγειο. Ίσως οι τελευταίες ενέργειες δείχνουν ότι ορισμένα πράγματα έχουν ξεχαστεί.

Αναφερόμενος, δε, σε τελευταίες δηλώσεις Τούρκων επισήμων, θα ήθελα ξεκάθαρα να πω ότι η Ελλάδα είναι διαχρονικά και πάντοτε έτοιμη για μια έντιμη συνεννόηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Είναι όμως, επίσης διαχρονικά και πάντοτε ανέτοιμη, για ένα ανατολίτικο παζάρι φερομένης ισχύος και έναν ανέντιμο και καταχρηστικό συμβιβασμό. Επιδιώκουμε, στην περιοχή μας, τη διαμόρφωση συνεννοήσεων, δικαίου και λογικής.

Επιδιώκουμε την ενδυνάμωση των σχέσεων της χώρας μας με τους παραδοσιακούς και ιστορικούς μας συμμάχους: τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Γαλλία, τις αραβικές χώρες, το Ισραήλ.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιτυχιών. Αναφέρομαι στο τελευταίο: στην υπογραφή της τροποποιημένης αμυντικής συμφωνίας, της MDCA με τις Ηνωμένες Πολιτείες προς όφελος όχι μόνο των δυο χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία, αλλά και της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Και οφείλω και πάλι να εξάρω το ρόλο του παριστάμενου Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Pyatt στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας.

Κυρίες και κύριοι,

ο σταθερός μας στόχος είναι η Ελλάδα να αποτελέσει είσοδο και κόμβο διαμετακόμισης ενέργειας. Είναι πρόταγμα των καιρών, από την Ανατολή προς Δύση και από Βορρά προς Νότο. Κάτι τέτοιο θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, όχι μόνο για την Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία, αλλά για την ευρύτερη περιοχή.

Σημείο κλειδί είναι η ενισχυμένη περιφερειακή, ενεργειακή διασυνδεσιμότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή, κινούνται οι διεθνείς μας επαφές, τόσο σε διμερές, όσο και σε τριμερές και σε πολυμερές επίπεδο. Και θέλω να εξηγήσω με τον πιο καθαρό τρόπο, όπως επανειλημμένως έχω κάνει και εγώ και οι προκάτοχοί μου, ότι αυτές οι συνεννοήσεις δεν στρέφονται εναντίον οποιουδήποτε. Είναι απολύτως ανοιχτές για συμμετοχή, σε οποιονδήποτε συμμερίζεται την ανάγκη για πολυμερή συνεργασία.

Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στο “East Mediterranean Gas Forum” και στην πρόσφατη μονογραφή του καταστατικού από τα επτά ιδρυτικά του μέλη. Όπως, επίσης, θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στον EastMed, ο οποίος διασυνδέει την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Ιταλία, την οποία αναμένουμε πολύ σύντομα να υπογράψει τη σχετική συμφωνία.

Θέλω να σας πω, επίσης, ότι η πολιτική μας είναι πολιτική ευρέων οριζόντων. Κοιτάμε προς το Νότο, τη Μεσόγειο. Κοιτάμε προς το Βορρά, τα Βαλκάνια, τη γειτονιά μας, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάμε προς τον μεγάλο, πέραν του Ατλαντικού, σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενισχύουμε τις διμερείς σχέσεις μας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των στενότερων σχέσεών μας μέσα στο ίδιο το πλαίσιο της Ένωσης. Επίσης, ενισχύουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την Κίνα και τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Είμαστε ένα κράτος που έχει μια πολυμερή -κυριολεκτικά- εξωτερική πολιτική που πάντοτε όμως υπηρετεί το διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Προβαίνουμε σε επενδύσεις και καλωσορίζουμε τις επενδύσεις στη χώρα μας. Οι επενδύσεις υπηρετούν επίσης, πέραν από την ευημερία των λαών, και τη συνεννόηση των λαών.

Κυρίες και κύριοι,

τελειώνω διατυπώνοντας την ελπίδα ότι όλοι οι ηγέτες της περιοχής θα δουν καθαρά. Θα δουν καθαρά, πέραν από την ομίχλη των συγκρούσεων, πέραν από την ομίχλη των επεμβάσεων, των διακηρύξεων ισχύος και της πολιτικής των κανονιοφόρων ότι ο 21ος αιώνας είναι αιώνας που επιβάλλει την εξασφάλιση της ευημερίας των λαών, μέσα από την υλοποίηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της εγκάρδιας συνεννόησης μεταξύ των χωρών.

Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.

Αποσπάσματα από την Ομιλία του Γεώργιου Λακκοτρύπη, υπουργού ενέργειας, εμπορίου και βιομηχανίας της Κύπρου στην σημερινή ημερίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ με τίτλο «Ασφάλεια και προοπτικές για τους νέους ενεργειακούς δρόμους στην ανατολική Μεσόγειο» στην αίθουσα «Γιάννος Κρανιδιώτης» του υπουργείου εξωτερικών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ





