

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ Ρ/Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ**

ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πενθήμερη απεργία στον ραδιοσταθμό της **Εκκλησίας της Ελλάδος** κηρύσσουν από την **Δευτέρα 5 Μαΐου 2003** και ώρα **6 π.μ.** έως και το **Σάββατο 10 Μαΐου 2003** και ώρα **6 π.μ.**, τα **Διοικητικά Συμβούλια** της **Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών** και της **Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας**.

Μετά από συνομιλίες με την **Διεύθυνση** του ραδιοσταθμού διάρκειας **7 μηνών** κατά τις οποίες προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να καταστήσουμε σαφές ότι δεν τίθεται θέμα συμφωνίας ή μη της εν λόγω **Διεύθυνσης** με τους **Νόμους** του **Ελληνικού κράτους** (οι **ΣΣΕ** των δύο Ενώσεων έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές με αντίστοιχα **ΦΕΚ**) και ότι ακόμα και αν οι συγκεκριμένες ΣΣΕ δεν είχαν ισχύ νόμου και πάλι ο ραδιοσταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος θα όφειλε να τις εφαρμόσει, εφ' όσον είναι μέλος της **Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Αθηνών**, η οποία και έχει συνυπογράψει τις δύο **ΣΣΕ** με την **ΕΣΗΕΑ** και την **ΕΤΕΡ** αντίστοιχα, καταλάβαμε ότι απευθυνόμαστε εις ώτα μη ακούντων ή σε οργανισμό και ανθρώπους που πιστεύουν ότι υπέρκεινται των νόμων και της κοινής λογικής.

Στη διάρκεια αυτών των επτά μηνών εξαντλήσαμε όλα τα όρια της υπομονής και της καλής θέλησης και δώσαμε στη διοίκηση του ραδιοσταθμού παραπάνω από αρκετό χρόνο για την προσαρμογή της στην εφαρμογή των δύο **ΣΣΕ**.

Δυστυχώς αντί για τον ειλικρινή διάλογο που περιμέναμε ακούσαμε σχόλια του τύπου: **“έχετε απόλυτο δίκιο αλλά έτσι είναι τα πράγματα στην Εκκλησία”**, **“περιμένετε να φτιάξουμε**

Α.Ε...”, ή “να εναρμονισθούμε με τις ΣΣΕ αλλά να απολύσουμε κόσμο”, “μην τα βάζετε με την Εκκλησία”, “εμείς φτιάξαμε τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς...”.

Παραθέτουμε το ιστορικό κινήσεων των δύο **Σωματείων** πριν από την κήρυξη της απεργίας:

- Στις **16 Ιανουαρίου 2003** το **Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας** να κάνει έλεγχο στον ραδιοσταθμό αναφορικά με την μη εφαρμογή των δύο **ΣΣΕ**. Την **22α Ιανουαρίου 2003** η **Επιθεώρηση** διενήργησε έλεγχο στον ραδιοφωνικό σταθμό της **Εκκλησίας της Ελλάδος** και διαπίστωσε ανάμεσα σε σωρεία παρατυπιών και παρανομιών (7 σελίδες) και την μη εφαρμογή των ισχυουσών **ΣΣΕ**. Εκλήθη η **Διεύθυνση** του ραδιοσταθμού ν’ απαντήσει εγγράφως εντός **10 ημερών**.

- Στις **3 Φεβρουαρίου 2003** η **Διεύθυνση** του ραδιοσταθμού της **Εκκλησίας της Ελλάδος**, μέσω του πληρεξουσίου **Δικηγόρου** της **Κυρίας Ηλίας Παπανικολάου**, ανάμεσα στα άλλα απαντά ότι οι εργαζόμενοι (δημοσιογράφοι, ηχολήπτες, ηλεκτρονικοί) δεν είναι εργαζόμενοι αλλά **“ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ που προσήλθαν από σεβασμό προς το έργο της Εκκλησίας για εθελοντική προσφορά δεν έγιναν ατομικές συμβάσεις λόγω του εθελοντισμού, τον οποίο ενθαρρύνει και δεν αποκλείει ο Νόμος.”** Αναφέρει επίσης ότι το **Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΝΠΙΔ)**, (σημ. Το Ίδρυμα αυτό μισθοδοτεί βάσει αποδείξεων και εγγράφων τους εργαζόμενους) δεν υφίσταται και ότι ο ραδιοσταθμός **“ανήκει σε ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος που αποτελεί ΝΠΔΔ και δια τούτο ο εν λόγω ραδιοσταθμός δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις δύο ΣΣΕ”**.

- Στις **17 Φεβρουαρίου 2003** το **Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας**, απευθυνόμενο στο **“ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”** Ραδιοφωνικός Σταθμός ΝΠΙΔ, επιβάλλει πρόστιμο **14.000 Ευρώ** για τις διαπιστωθείσες, την **22 Ιανουαρίου 2003**, παραβάσεις διατάξεων της **Εργατικής νομοθεσίας**.

Πιστέψαμε ότι μετά τις εξελίξεις αυτές η **Διοίκηση** του ραδιοσταθμού θα είχε συμμορφωθεί. Αλλά, δυστυχώς:

- Στις **19 Φεβρουαρίου 2003** καλέσαμε το **ΣΕΠΕ** να διενεργήσει νέο έλεγχο, πράγμα που

έγινε την **4η Μαρτίου 2003**. Στην έκθεση ελέγχου που συνέταξε το

ΣΕΠΕ διαπιστώνεται και πάλι η μη εφαρμογή των **ΣΣΕ**. Η έγγραφη απάντηση (**17 Μαρτίου 2003**) του ιδίου δικηγόρου είναι της ίδιας **“φιλοσοφίας”** με την προηγούμενη, ενώ δεν παραλείπει να κάνει και υποδείξεις στο **ΣΕΠΕ** ότι λανθασμένα απευθύνεται προς το **“ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”** Ραδιοφωνικός Σταθμός ΝΠΙΔ, διότι τούτο είναι **“α ν ύ π α ρ κ τ ο”** με την παραίνεση **“να εκτιμηθεί εκ μέρους της Επιθεώρησης ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός μας είναι Εκκλησία και η απασχόληση των εργαζομένων αποτελεί εκκλησιαστικό διακόνημα που επιτελείται εθελοντικά και αφιλοκερδώς για το καλό της Κοινωνίας μας στο πλαίσιο της αποστολής της Εκκλησίας μας”**.

· Στις **19 Μαρτίου 2003** το **ΣΕΠΕ**, έχοντας προφανώς συνυπολογίσει όλα τα δεδομένα,

επιβάλλει πρόστιμο **8804 Ευρώ** στον εν λόγω ραδιοσταθμό για μη εφαρμογή των **ΣΣΕ** και την **26η Μαρτίου 2003** υποβάλλει μήνυση κατά του **“ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”** Ραδιοφωνικός Σταθμός ΝΠΙΔ, για μη εφαρμογή των **ΣΣΕ**.

· Στις **7 Απριλίου 2003** τα **Διοικητικά Συμβούλια** της **ΕΣΗΕΑ** και της **ΕΤΕΡ** στέλνουν προς την **Διεύθυνση** του ραδιοσταθμού εξώδικο γνωστοποίηση εργασιακών αιτημάτων-αναγγελία απεργιακών κινητοποιήσεων, με την οποία προειδοποιούν για απεργιακές κινητοποιήσεις και ζητούν την εφαρμογή των **ΣΣΕ**.

· Στις **15 Απριλίου 2003** τα **Διοικητικά Συμβούλια** της **ΕΣΗΕΑ** και της **ΕΤΕΡ** γνωστοποιούν

νομίμως την κήρυξη **24ωρης** προειδοποιητικής απεργίας στον ραδιοσταθμό της **Εκκλησίας της Ελλάδος** για την **23η Απριλίου 2003** με αίτημα την εφαρμογή των **ΣΣΕ**, μιας απεργίας που έγινε με επιτυχία **100%**.

Μετά από αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε με όλα τα νόμιμα μέσα για να υπερασπιστούμε δικαιώματα των εργαζόμενων που είναι κατοχυρωμένα για κάθε Έλληνα πολίτη. Καλούμε το **Υπουργείο Εργασίας**, το **Υπουργείο Τύπου** και **ΜΜΕ**, το **ΕΣΡ** και εν τέλει κάθε φορέα που εποπτεύει την εφαρμογή των **ΝΟΜΩΝ** στην **Ελλάδα** να παρέμβουν σε αυτήν την κραυγαλέα κατά την γνώμη μας περίπτωση, ώστε να μην αισθάνονται οι εργαζόμενοι ανυπεράσπιστοι έναντι κάθε αυθαιρετούντος.

Κλείνοντας εκφράζουμε την ειλικρινή λύπη και την απορία μας για όλα αυτά, μιας και την ιδιαιτερότητα του σταθμού της **Εκκλησίας** εμείς την αντιλαμβανόμαστε κάπως διαφορετικά και νομίζουμε όχι άδικα. Ας θυμηθούμε: αυτός που αφαιρεί τα μέσα συντηρήσεως και το ψωμί από τον πλησίον, τον σκοτώνει **(Ιωάννου Χρυσοστόμου εις την προς Εβραίους ΚΕ΄ ΙΑ ΡG 63,176)**.