

# Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

“Οι κίνδυνοι της παγκοσμιοποίησης” είναι το θέμα της διάλεξης που ο καθηγητής **Κώστας Βεργόπουλος** θα δώσει την Τρίτη 9 Απριλίου, 8 μ.μ., στην αίθουσα “ Γεωργίου Καράντζα ” του Μεγάρου της **Ε.Σ.Η.Ε.Α.** (Ακαδημίας 20, α΄ όροφος ).

Στο όνομα της παγκοσμιοποίησης, διαπιστώνει ο καθηγητής **Βεργόπουλος**, κυβερνήσεις απορυθμίζουν και υπονομεύουν την συνοχή των σύγχρονων κοινωνιών. Απειλούνται σήμερα η εργασία και απασχόληση, το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, οι κοινωνικές ασφάλισεις, το συνταξιοδοτικό σύστημα, η Δημοκρατία, η πολιτισμική ιδιαιτερότητα, η ποιότητα ζωής, ο πολίτης και ο άνθρωπος.

Στο όνομα της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αποσταθεροποιούνται και αποδομούνται.

Η διαδικασία αυτή έχει φέρει σε αδιέξοδο ακόμη και τους εμπνευστές της.

Είναι φυσικό ότι η αντίσταση στη σημερινή λαίλαπα λαμβάνει την μορφή του διεθνοποιημένου κινήματος των νέων ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Σιάτλ, Γένοβα, Πόρτο Αλέγκρε, Βαρκελώνη, Μοντερέι.

Ένας διαφορετικός κόσμος αναδύεται σήμερα, μια διαφορετική Ευρώπη είναι, υπογραμμίζει ο καθηγητής **Βεργόπουλος**, εφικτή.

Να ένα σύντομο βιογραφικό του καλεσμένου του Μορφωτικού Ιδρύματος της **Ε.Σ.Η.Ε.Α.:**

Ο **Κώστας Β. Βεργόπουλος** γεννήθηκε το 1942 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομικές και Πολιτικές

Επιστήμες στη Σορβόννη. Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Διεθνής εμπειρογνώμων στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργα του: Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα (Εξάντας, 1975). Ο Δύσμορφος Καπιταλισμός (σε συνεργασία με τον Σαμίρ Αμίν, Παπαζήσης, 1975). Κράτος και Οικονομική Πολιτική στον 19ο Αιώνα (Εξάντας, 1978). Εθνισμός και Οικονομική Ανάπτυξη (Εξάντας, 1979). Η Ελλάδα σε Εξέλιξη (διεύθυνση, Εξάντας, 1985). Οι Νέες Τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Οικονομία Τροφίμων (Βρυξέλλες, 1986). Η Από-ανάπτυξη Σήμερα (Εξάντας, 1987), Ποιος Φοβάται την Ευρώπη. Ανατομία ενός Μύθου (Α.Α. Λιβάνης, 2000 ). Εκδόσεις των έργων του κυκλοφορούν επίσης στα γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά, ολλανδικά, κινεζικά.