

# Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

*Ανοιχτή επιστολή του πρ. της ΕΣΗΕΑ με αφορμή τη στάση ορισμένων τηλεοπτικών ΜΜΕ στη διάρκεια της ομηρείας αθώων πολιτών, των διαπραγματεύσεων με τον ένοπλο και της τραγικής κατάληξης των γεγονότων της “οδού Νιόβης”.*

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το θέμα είναι μέγιστο, για να αντιμετωπίζεται με εξυπνακίστικες απαντήσεις, όπως αυτή του Διευθυντή Ειδήσεων και του Αρχισυντάκτη του “ΣΚΑΙ”, στην ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος είναι ο ρόλος μας και η αποστολή μας; Να υποκαθιστούμε το κράτος στις λειτουργίες και στις ευθύνες του; Θα αναγορευόμαστε σε διαπραγματευτές σε περιόδους κρίσεων, θα συμπεριφερόμαστε ως δάσκαλοι, ψυχολόγοι και αστυνόμοι; Είναι ο ρόλος και η αποστολή μας να μετατρέπομαστε σε δομικά στοιχεία των κρίσεων, όπως στην πρόσφατη τραγωδία της οδού Νιόβης, διευκολύνοντας την τέλεση εγκληματικών πράξεων και να δημιουργούμε κλίμα ασφυξίας που εμποδίζει τα επιφορτισμένα κρατικά όργανα να δράσουν ψύχραιμα για την αντιμετώπιση του εγκλήματος; Είναι ο ρόλος και η αποστολή μας να παριστάνουμε τους προστάτες των ανήμπορων και να καλλιεργούμε ομαδικές ψυχώσεις φόβου και αγωνίας, υπονομεύοντας στοιχειώδεις αρχές νομιμότητας και οδηγώντας το δημόσιο βίο στον φασισμό;

Η τραγωδία της οδού Νιόβης δεν είχε μόνο τα θύματα της χειροβομβίδας. Είχε θύμα και το ίδιο το δημοσιογραφικό

επάγγελμα. Ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας κι ας αντιδράσουμε με όλες τις δυνάμεις μας προς κάθε κατεύθυνση, που τείνει στην ακύρωση της δημοσιογραφίας.

Με βαθιά θλίψη

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Αριστείδης Μανωλάκος