

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ” ΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έχει κατ’ επανάληψη ασχοληθεί, και κατά το παρελθόν και πρόσφατα, με το πρόβλημα της ΕΡΤ-ΑΕ.

Η τελευταία σύσκεψη σε επίπεδο Υπουργών, με αντικείμενο την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΡΤ και οι απόψεις που κατ’ αυτήν διατυπώθηκαν για τη σχεδιαζόμενη, για μια ακόμη φορά εξυγίανσή της, απασχόλησαν ξανά το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίασή του.

Η ΕΣΗΕΑ έχει διατυπώσει την άποψη, στην οποία απαρέγκλιτα εμμένει, ότι το πρόβλημα της ΕΡΤ δεν είναι πρόβλημα μιας οποιασδήποτε ΔΕΚΟ και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με καθαρά λογιστικά -οικονομικά κριτήρια.

Η ΕΡΤ είναι ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο οποίος έχει μία ιδιαίτερη, καθαρά εθνική σημασία και αποστολή, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραγνωριστεί. Δεν είναι δυνατόν να επιχειρείται η σύγκριση της ΕΡΤ με τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και η ΕΡΤ να μπαίνει στη λογική του ανταγωνισμού μαζί τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εάν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά η ΕΡΤ να εκπληρώσει την αποστολή που από τον προορισμό και το νόμο έχει, τόσο στον τομέα της ενημέρωσης όσο και στους τομείς της ψυχαγωγίας, της μόρφωσης κ.λπ., πρέπει να καταλάβει ότι αυτό έχει ένα κόστος, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με στενά οικονομικά κριτήρια. Η πολιτεία και η κοινωνία γενικότερα, πρέπει να αντιμετωπίσουν το κόστος αυτό με άλλα κριτήρια.

Η εξυγίανση της ΕΡΤ απαιτεί τη συνεργασία και τη συμβολή, όλων

όσων εμπλέκονται σ' αυτήν – κράτους, διοίκησης και εργαζομένων. Απαιτεί τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει και της αντικειμενικότητάς της.

Η συμμετοχή των δημοσιογράφων, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΡΤ, στην προσπάθεια αυτή μπορεί και πρέπει να είναι αποφασιστική. Αυτό, όμως, προϋποθέτει, ότι θα γίνει αντιληπτή η σημασία που έχει η θέση των δημοσιογράφων στην ΕΡΤ, προκειμένου αυτή να παίξει το ρόλο της, ως εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Η κυβέρνηση είναι ανάγκη να κατανοήσει ' 'ότι η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΡΤ και πρώτα απ' όλα των δημοσιογράφων στην προσπάθεια εξυγίανσής της, δεν είναι δυνατή χωρίς την από κάθε άποψη αναβάθμιση των σχέσεων που τους συνδέουν με την εταιρία.

Και ακόμη ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να γίνει με προοπτική χρόνου, με διάλογο, διαφάνεια και συναινετικές διαδικασίες. Κάθε άλλη λογική θα αποτύχει, όπως έχουν αποτύχει όλες οι προσπάθειες των διοικήσεων της ΕΡΤ και των προκατόχων των οργανισμών από το 1974 μέχρι τώρα, και την αποκλειστική ευθύνη για την αποτυχία αυτή και την κατάσταση που σήμερα έχει δημιουργηθεί, φέρουν οι διοικήσεις αυτές και οι κυβερνήσεις που τις διόριζαν.

Η ΕΣΗΕΑ διακηρύσσει, για μια ακόμη φορά, ότι δεν θα πάψει να αγωνίζεται προς τη σωστή αυτή κατεύθυνση, προκειμένου να διατηρηθεί ο δημόσιος και εθνικός χαρακτήρας της ΕΡΤ. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθεί την εφαρμογή σκληρής λιτότητας και του παγώματος των αποδοχών των δημοσιογράφων.