

ΟΜΙΛΙΑ Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 25ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

**Ομιλία Μανώλη Μαθιουδάκη Προέδρου ΕΣΗΕΑ
στην τελετή έναρξης
του 25ου Παγκόσμιου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου
Ζάππειο Μέγαρο
Τρίτη, 25 Μαΐου 2004**

Συνάδελφοι από όλον τον κόσμο,

Καλώς ήλθατε στη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και που φέτος φιλοξενεί στην κοιτίδα τους.

Καλώς ήλθατε στη χώρα όπου γεννήθηκαν οι πανανθρώπινες αξίες του αθλητικού πνεύματος, της ευγενούς άμιλλας και της ολυμπιακής εκεχειρίας.

Καλώς ήλθατε στη χώρα όπου γεννήθηκαν οι μεγάλες πανανθρώπινες αξίες της Δημοκρατίας, της ελευθερίας της γνώμης, της ελευθερίας της σκέψης.

Στη χώρα που γέννησε τον Όμηρο, πρώτο δημοσιογράφο, και τον Ξενοφώντα, πρώτο πολεμικό ανταποκριτή.

Στη χώρα του Πρωταγόρα, δασκάλου των γιων του Περικλέους, που δίδαξε ότι σε κάθε λόγο υπάρχει ο αντίλογος. Και του Ανάξαρχου, δασκάλου του Μεγαλέξανδρου, που δίδαξε την παρρησία και την ελευθερία της γνώμης.

Κυρίες και Κύριοι,

Με μεγάλη χαρά, συγκίνηση και συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στην παγκόσμια δημοσιογραφική οικογένεια, φιλοξενούμε

στην Αθήνα το 25ο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.

Σας υποδέχομαι ως Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, του μεγαλύτερου και ιστορικότερου πνευματικού σωματείου της Ελλάδας, με παρουσία ενενήντα χρόνων σε εθνικούς, πνευματικούς, πολιτιστικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες.

Με συνεχείς αγώνες υπέρ της ελευθερίας του Τύπου, του δικαιώματος των πολιτών σε ποιοτική, πολυφωνική και μη κατευθυνόμενη πληροφόρηση.

Γι' αυτές τις διαχρονικές αξίες πρόσφεραν τη ζωή τους δεκάδες δημοσιογράφοι σ' ολόκληρο τον κόσμο και βεβαίως και στη χώρα μας.

Όπως οι 43 συνάδελφοί μας και τεχνικοί στα ΜΜΕ που σκοτώθηκαν στο Ιράκ τον τελευταίο χρόνο.

Αυτούς τους συναδέλφους μας που χάθηκαν κατά την άσκηση των δημοσιογραφικών τους καθηκόντων και όλους τους άλλους, τιμούμε στο 25ο Συνέδριο.

Όλοι τους υπήρξαν πραγματικά δημοσιογράφοι εν δράσει σε πολεμικές επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν στο ψέμα.

Δημοσιογράφοι με συναίσθηση της αποστολής τους προσπάθησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια, να ενημερώσουν σωστά την παγκόσμια κοινή γνώμη, να την αφυπνίσουν.

Όπως καθημερινά είναι σε δράση χιλιάδες συνάδελφοί μας σ' όλο τον κόσμο, που με μικρά ή μεγαλύτερα ρεπορτάζ γράφουν την ιστορία των καιρών μας.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε συνθήκες όλο και πιο δύσκολες, με περιορισμούς όλο και πιο αυστηρούς, με άκαμπτους, πολλές φορές εθνικούς και υπερεθνικούς νόμους, χιλιάδες δημοσιογράφοι προσπαθούν κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ν' ανοίξουν το δρόμο στην ιστορία και την αλήθεια.

Κυρίες και Κύριοι,

Κατά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν για την ανάθεση της διοργάνωσης του 25ου Παγκόσμιου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου είχε εκδηλωθεί έντονος προβληματισμός σχετικά με την ανάληψη μιας τόσο μεγάλης ευθύνης και ενός τόσο σημαντικού εγχειρήματος,

καθώς το 2004 η Ελλάδα θα φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Δ.Σ. της Ένωσής μας ανταποκρίθηκε στην πρόκληση, συμβάλλοντας έτσι στο πανανθρώπινο και ολυμπιακό μήνυμα της συναδέλφωσης, της αλληλεγγύης και της ειρήνης.

Η σημερινή παρουσία σας στην πρωτεύουσα του πολιτισμού, της γνώσης και του φωτός, στην κοιτίδα της Δημοκρατίας δικαιώνει εκείνη την επιλογή μας.

Με βαθιά αισθήματα τιμής και χαράς το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ κι εγώ προσωπικά σας υποδεχόμαστε στην Αθήνα και σας καλωσορίζουμε εκ μέρους όλων των δημοσιογράφων της χώρας μας.

Με τη βεβαιότητα πως όλοι μαζί, μέσα από το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο που θα αναπτυχθεί κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, θα συμβάλουμε στη δικαίωση της δημοσιογραφικής αποστολής μας προς όφελος της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, της ψύχραιμης και αντικειμενικής πληροφόρησης για να αναδείξουμε τις πανανθρώπινες αξίες που οφείλουμε όλοι να υπερασπιζόμαστε και να υπηρετούμε.

Οι πρόγονοί μας έλεγαν: «Έλληνες είναι όσοι μετέχουν της ημετέρας παιδείας».

Με αυτό το δεδομένο σας θεωρούμε όλους συμπολίτες μας.

Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα.