

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΑΡ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2002

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η 24ωρη προειδοποιητική απεργία όλων των εργαζόμενων στον Τύπο και τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης που κήρυξε η **Διασωματειακή Συντονιστική Επιτροπή των Ενώσεων Εργαζομένων** για σήμερα 6 Μαρτίου του 2002 είναι γεγονός.

Η **ΕΣΗΕΑ** συμμετέχει στην απεργία σε όλο τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης με εξαίρεση τον τηλεοπτικό σταθμό **ALTER** όπου έγινε εφικτή η υπογραφή σύμβασης που ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των εργαζομένων στον συγκεκριμένο σταθμό και δίνει και το στίγμα του πώς εννοούμε μια σύγχρονη συλλογική σύμβαση εργασίας για τον κλάδο. Τα αιτήματα αυτά τα διεκδικούμε και για τους δημοσιογράφους στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης με τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση, αφού οι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις με τις Ενώσεις των Ιδιοκτητών ήταν άκαρπες, χωρίς αποτέλεσμα.

Συνάδελφοι,

Τίποτε δεν θα κάμψει την απόφασή μας να αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε τις εργασιακές μας σχέσεις, για να αποκρούσουμε τις απολύσεις, για να υπογράψουμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς μισθούς, που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα των δημοσιογράφων να εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα περιφρουρήσουμε την εφαρμογή των Συμβάσεων που υπάρχουν, θα αποκρούσουμε στην πράξη την καταστρατήγησή τους με όποια μορφή εκδηλώνεται και με όποιο πρόσχημα.

Η σημερινή προειδοποιητική απεργία που κήρυξε η **Διασωματειακή Συντονιστική Επιτροπή 14 Ενώσεων εργαζομένων στον τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης** δείχνει ότι υπάρχει ένας κοινός δρόμος αγώνα που, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και τα ειδικά αιτήματά του, μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα ενός κοινού μετώπου, μιας κοινής στάσης απέναντι στους εργοδότες της ενημέρωσης. Καλούμε τους εργοδότες σήμερα να αναθεωρήσουν τις ως τώρα προτάσεις τους που δεν αποτελούν βάση διαλόγου, διαφορετικά θα κλιμακώσουμε τον κοινό αγώνα μας μέχρι τη δικαίωσή του.

Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, η **ΕΣΗΕΑ** δηλώνει ότι θα επιδιώξει τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους μέσα από συλλογικές συμβάσεις όπως αυτή που υπογράφηκε στον **ALTER**, ως το κατανοήσουν αυτό και οι υπόλοιποι εργοδότες.

Συνάδελφοι,

Το διακηρύξαμε από τον Δεκέμβριο του 2001 με τις πρώτες στάσεις εργασίας. Η σημερινή κατάσταση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι κακή και δεν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο την εικόνα που καταγράφουν πια ακόμη και οι στατιστικές έρευνες.

Οι δημοσιογράφοι δουλεύουν συνολικά περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία εργαζομένων. Είναι ένας κλάδος με απaráδεκτα χαμηλές αμοιβές που κρύβονται πίσω από τη λάμψη των ελάχιστων σταρ του επαγγέλματος και των προνομιακών συμβολαίων που υπογράφουν. Οι δημοσιογράφοι, αυτή είναι η αλήθεια, εξαναγκάζονται στην πλειονότητά τους να καταφεύγουν στη δεύτερη δουλειά για μια ανεκτή επιβίωση. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για το αύριο έγινε πια μόνιμο φαινόμενο της ζωής τους, αφού οι απολύσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και υπάρχει η απειλή να γίνουν ακόμη πιο μαζικές στο άμεσο μέλλον.

Αυτή την εικόνα θα την αλλάξουμε. Είμαστε ανυποχώρητοι σ' αυτό. Η εργοδοσία επικαλείται τα προβλήματα των επιχειρήσεων του τύπου και των μαζικών μέσων ενημέρωσης αλλά έχουμε δηλώσει ευθύς εξ αρχής ότι αρνούμαστε να αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούν.

Δεν αρνούμαστε τον συνδικαλιστικό διάλογο, αντίθετα τον

επιδιώκουμε. Αλλά, πώς να το κάνουμε, δεν είναι οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, εκείνοι που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στη σημερινή τους κατάσταση με τα όποια προβλήματα. Δεν αποφάσισαν οι δημοσιογράφοι τα άλματα στο κενό που επέβαλε ο χωρίς όρους ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, η αλόγιστη γιγάντωσή τους. Δεν συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι στην κακοδιαχείριση και στα πειράματα με το Χρηματιστήριο. Δεν θα πληρώσουμε την κρίση που δημιούργησαν με τις αποφάσεις τους άλλοι, που σήμερα ζητάνε δήθεν κατανόηση. Δεν είναι καθεστώς εργασιακών σχέσεων αυτό που ουσιαστικά επέβαλλε στους πολλούς ανέχεια ακόμη και όταν τα κέρδη των επιχειρήσεων της ενημέρωσης κάλπαζαν και σήμερα θέλει με περικοπές στις θέσεις εργασίας και στις αποδοχές να βγάλει τα σπασμένα και πάλι από τους εργαζόμενους.

Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν όρια, και οι επιχειρήσεις της ενημέρωσης ξεπερνάνε τα όρια όταν ζητάνε να γυρίσουμε σελίδα προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Όταν ακόμη και οι πενιχροί μισθοί συχνά δεν πληρώνονται στην ώρα τους σύμφωνα με τη σύμβαση, όταν ένα μεγάλο τμήμα των δημοσιογράφων δουλεύει χωρίς καν συμβάσεις με δελτία παροχής υπηρεσιών ακόμη και όταν εργάζονται για χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Όταν δημοσιογράφοι προσλαμβάνονται χωρίς να ορίζεται η συγκεκριμένη δουλειά τους με αποτέλεσμα να γίνονται “παντός καιρού” με ακαθόριστο ωράριο ή όταν απαρχαιωμένες διακρίσεις του τύπου εξωτερικοί-εσωτερικοί συντάκτες δικαιολογούν απαράδεκτες μισθολογικές διακρίσεις και άλλα πολλά. Και τότε όλα αυτά, συνάδελφοι; Όταν από όλες τις πλευρές δεν σταματάνε να μας εκθειάζουν τα αγαθά της ευρωπαϊκής σύγκλισης. Έχει μπει κανείς στον κόπο να δει ποιοι είναι οι μισθοί των δημοσιογράφων στις χώρες της Ευρωζώνης; Διπλοί από εκείνους των Ελλήνων δημοσιογράφων. Έχει μελετήσει κανείς τις συμβάσεις που υπογράφουν οι εργοδότες των μέσων ενημέρωσης στις διπλανές χώρες της Ευρώπης; Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στη χώρα μας η κατάσταση είναι πρωτόγονη από κάθε άποψη. Πού είναι τα μέτρα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, πού είναι τα επιδόματα για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών; Φτάνουν μόνο τα μεγάλα λόγια για τον εκσυγχρονισμό και τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών αν

αυτά δεν συνοδεύονται από αποφάσεις και μέτρα που θα κάνουν σύγχρονο και το επάγγελμα του δημοσιογράφου;

Συνάδελφοι,

Όπως δηλώσαμε ήδη προς την εργοδοσία, η **ΕΣΗΕΑ** δεν πρόκειται να παγιδεύσει τους δημοσιογράφους σε μια λογιστική οπτική μικροσυμφητισμών, ούτε θα απεμπολήσει ουσιαστικές θεσμικές διεκδικήσεις. Όταν μιλάμε για σύγχρονες συλλογικές συμβάσεις το εννοούμε. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτές αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας που δεν είναι εργολάβοι της δημοσιογραφίας ούτε εξασφαλίζουν το εισόδημά τους με τις κάθε λογής διαπλοκές με τα κέντρα της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας.

Θυμίζουμε με την ευκαιρία ότι έχουμε ζητήσει από όσους ήρθαν στην πράξη σε αντίθεση με το καταστατικό της Ένωσης να παραδώσουν τις ταυτότητές τους σε συγκεκριμένο χρόνο. Ο χρόνος έχει εκπνεύσει και είναι ευθύνη πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου της **ΕΣΗΕΑ** να πάρει τις αποφάσεις και τα μέτρα που αντιστοιχούν στην περίπτωση.

Συνάδελφοι,

Έχουμε ένα κριτήριο και ένα σταθερό προσανατολισμό, τη διασφάλιση των εργαζόμενων δημοσιογράφων. Θέλουμε μια νέα εποχή για την Ενημέρωση, με ποιότητα και αξιοπιστία που θα καταξιώνει την προσπάθεια και τον κόπο του δημοσιογράφου. Και ξέρουμε ότι σε μια τέτοια κατεύθυνση θα πάμε με την πλειοψηφία των δημοσιογράφων, με την πλειοψηφία των μελών της **ΕΣΗΕΑ**. Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε το σύνθημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων: *“Δεν υπάρχει Ελευθεροτυπία όταν ο δημοσιογράφος εργάζεται σε συνθήκες διαφθοράς, φτώχειας ή φόβου”*.

Το ξαναλέμε και σήμερα για όσους μας εγκάλεσαν για σεβασμό της ελευθεροτυπίας, αλλά παραλείπουν να μιλήσουν για τις συνθήκες της φτώχειας ή του φόβου που μπορούν να εξαναγκάσουν τον δημοσιογράφο στη διαφθορά της συνείδησής του με συνέπειες και στο αποτέλεσμα της δουλειάς του. Η **ΕΣΗΕΑ** ήταν πάντα πρώτη

στους αγώνες για την ελευθεροτυπία και συνεχίζει να τη θεωρεί απαραβίαστη αρχή. Αλλά την πραγματική ελευθεροτυπία και όχι την προσχηματική, την ψευδεπίγραφη. Αυτή την ελευθεροτυπία θα την περιφρουρήσουν αποτελεσματικά δημοσιογράφοι που την τύχη τους δεν την καθορίζουν οι άορατοι νόμοι της ελεύθερης αγοράς αλλά οι σύγχρονες συμβάσεις εργασίας, ο σεβασμός της εργασίας τους και των δικαιωμάτων που έχουν από το νόμο.

Έτσι θα πάρουν σάρκα και οστά και όλες οι προσπάθειες αυτορρύθμισης στο επάγγελμα για την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων, αλλά και οι πρωτοβουλίες της **ΕΣΗΕΑ** σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στην αποκατάσταση ενός τοπίου πολιτισμού και όχι ζούγκλας στα μέσα ενημέρωσης.

Ξέρουμε ότι δεν αρκεί να διεκδικούμε στα λόγια την ποιότητα της Ενημέρωσης ή τους θεσμούς διασφάλισής της, μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή ελέγχου που θα μεριμνά για την τήρηση αρχών και κανόνων δεοντολογίας. Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε ο βασικός άξονας και για την τήρηση της ελευθεροτυπίας και για τη διασφάλιση της ποιότητας της Ενημέρωσης με ισχυρό τον κλάδο των δημοσιογράφων και αποκαθαρμένο από ξένα σώματα.

Δεν είμαστε συντεχνία όταν αγωνιζόμαστε για τα εργασιακά μας δικαιώματα. Το αποδεικνύουμε με τη συμμετοχή μας στον δημόσιο κοινωνικό διάλογο για το καθεστώς που ισχύει στα μέσα ενημέρωσης, σε ευαίσθητα θέματα όπως η πληροφόρηση του ελληνικού λαού μέσα από δελτία ειδήσεων αντάξια του ονόματός τους.

Το αποδεικνύουμε με τη συμβολή μας στην οικοδόμηση της ενότητας όλων των εργαζόμενων στα μέσα ενημέρωσης που σήμερα, με τις προσπάθειες πολλών, έχει πάρει τη μορφή της **Διασωματειακής Συντονιστικής Επιτροπής των Ενώσεων Εργαζομένων**. Σε αυτόν τον δρόμο της ενότητας, τον δρόμο του **Συνδικάτου Τύπου**, θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε αποκρούοντας σταθερά διασπαστικές λογικές από όπου και αν προέρχονται.

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμη πιο πλατύ το μέτωπο της ποιοτικής Ενημέρωσης, με τους πνευματικούς ανθρώπους, τους διανοούμενους, τους πανεπιστημιακούς, τους σημερινούς σπουδαστές που ονειρεύονται να γίνουν καταξιωμένοι δημοσιογράφοι, με όλους τους πολίτες που απορρίπτουν τα

σκουπίδια που τους προσφέρουν για πληροφόρηση ή ψυχαγωγία.

Συνάδελφοι,

Αυτή την ώρα, απευθυνόμαστε για μία ακόμη φορά προς την εργοδοσία. Την καλούμε δημόσια να προσέλθει με σοβαρές προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στον συνδικαλιστικό διάλογο.

Απευθυνόμαστε στα μέλη της Ένωσης και τα καλούμε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, για να περιφρουρήσουμε τις θέσεις εργασίας των δημοσιογράφων, να βάλουμε φρένο τώρα στις απολύσεις.

Είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον αγώνα να τον δώσουμε μέχρι τέλους. Μετά τις δύο 24ωρες απεργίες η κλιμάκωση συνεπάγεται τουλάχιστον 48ωρη απεργία.

Έμεσα, πρέπει να αποσαφηνιστεί η κατάσταση στην **EPT**. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση να εργάζονται με τριτοκοσμικές τρίμηνες συμβάσεις έργου. Όσο για την εξομοίωση που ζητούν οι εργαζόμενοι, θα στοίχιζε το πολύ 25 εκατομμύρια τον μήνα, ποσό ασήμαντο αν σκεφτεί κανείς τα δισεκατομμύρια που διαρρέουν σε συνθήκες διαπλοκής από τους πόρους του δημόσιου. Η διοίκηση της **EPT** και οι κυβερνητικοί υπεύθυνοι αποδείχθηκαν ανίκανοι να διαχειριστούν ένα ζήτημα κρίσιμο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Έχασαν την ευκαιρία να βγουν έξω από την απεργία και αφήνουν την πρωτοβουλία σε ιδιώτες, όπως έγινε με την περίπτωση του **ALTER**. Και μάλιστα, σε μια εποχή που η κοινή γνώμη, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θεωρεί τη δημόσια ραδιοτηλεόραση περίπου σαν όαση στα σκουπίδια που μας κατακλύζουν.

Συνάδελφοι,

Μετά την επιτυχία της απεργίας στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ας περιφρουρήσουμε την κινητοποίησή μας στα τυπογραφεία και στον τομέα της διανομής. Όλοι μαζί με την απεργιακή επιτροπή. Όλες οι ομάδες περιφρούρησης στις 6 στα γραφεία της Ένωσης. Και μετά μαζί με τους συνάδελφους της Ένωσης Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων, θα συμπαρασταθούμε στον δικό τους αγώνα για την άμεση υπογραφή της σύμβασής τους.

Συνάδελφοι,

Αυτή είναι η ώρα της ευθύνης για όλους!

Απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης. Ενωμένοι να διεκδικήσουμε τον σεβασμό στα εργασιακά μας δικαιώματα. Συσπείρωση και αλληλεγγύη, ενότητα για τη νίκη, ας είναι τα συνθήματα του αγώνα μας.