

# ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του **Δ.Σ.** της **ΕΣΗΕΑ** και περί τις 15.30΄ προσήλθε η **Α΄ Αντιπρόεδρος** κ. **Φανή Πετραλιά**, η οποία επέδωσε στα μέλη του **Δ.Σ.** επιστολή με την οποία παραιτείται από τη θέση της **Α΄ Αντιπροέδρου** του **Δ.Σ.** της **ΕΣΗΕΑ**. Σύμφωνα με το **Καταστατικό** τη θέση του **προεδρεύοντος** του **Δ.Σ.** της **ΕΣΗΕΑ** αναλαμβάνει ο **Β΄ Αντιπρόεδρος** κ. **Πάνος Σόμπολος**.

Το πλήρες κείμενο της παραίτησης της κ. **Φανής Πετραλιά** έχει ως εξής:

“Προς το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ύστερα και από την παραίτηση του προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου, εκτιμώ ότι η ήδη παρατεταμένη κρίση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρέπει να συνεχιστεί. Οι καιροί ού μενετοί.

Με απόλυτη συναίσθηση ευθύνης και μετά από προσωπική ώριμη σκέψη -με αρκετές ομολογώ ταλαντεύσεις- έφτασα στην οριστική απόφαση και σας υποβάλλω την παραίτησή μου.

Εκτιμώ πως τα εργασιακά, ασφαλιστικά και ηθικά προβλήματα του κλάδου, απαιτούν ενότητα, μαζικούς αγώνες και λύσεις που δεν παρακωλύονται από τη λειτουργία ενός Δ.Σ. το οποίο πολλές φορές φτάνει στα όρια της παράλυσης.

Η σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η ταχύτερη δυνατή διεξαγωγή αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ., πιστεύω ότι τελικά αποτελούν μονόδρομο.

Ένα δυσλειτουργικό Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύω ότι δεν μπορεί να συσπειρώνει εργαζόμενους σε αγώνες, ούτε να συμβάλει σε μια κοινή αντίληψη για τη συγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος στα ΜΜΕ. Ούτε προπαντός να παίξει τον ρόλο που απαιτεί η σημερινή εκρηκτική πραγματικότητα στον χώρο της Ενημέρωσης.

Η ήδη μακρόχρονη προεκλογική περίοδος δεν πρέπει να διαρκέσει περισσότερο.

Είναι τοις πάσι γνωστό ότι, τα τελευταία χρόνια, ο δεύτερος εκ των δύο χρόνων της θητείας των Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ χαρακτηρίζεται από έντονη προεκλογική κινητικότητα. Μια κινητικότητα που αυτή τη φορά έφτασε στα όρια του παροξυσμού. Με μοιραίες, συχνά, συνέπειες στην ομαλή λειτουργία του Δ.Σ. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η λέξη “ανθρωποφαγία”, που ακούστηκε σε συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας, δεν φάνηκε να εκπλήσσει κανέναν.

Δεν είναι της στιγμής να εκτεθούν τα αίτια της πολυσήμαντης κρίσης. Ο καθείς, άλλωστε, έχει τις δικές του ερμηνείες. Θα σας θυμίσω, ωστόσο, ότι τα ούτως ή άλλως σκληρά παιχνίδια εξουσίας, γίνονται σκληρότερα όταν παίζονται από αντιεξουσιαστές.

Με εκτίμηση

Φανή Πετραλιά

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2003”