

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΟΥΤΣΑΣ

Μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο κατέληξε ο άξιος λειτουργός του Τύπου, **Λευτέρης Βουτσάς**.

Ο **Λευτέρης Βουτσάς** γεννήθηκε στην Προποντίδα της Μικράς Ασίας, το 1918. Φοίτησε στην ΑΣΟΕΕ και ήταν πτυχιούχος του Ινστιτούτου Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και ρουμανικά.

Ο **Λευτέρης Βουτσάς** ανέπτυξε ήδη από το 1938, όταν ακόμη ήταν φοιτητής στην ΑΣΟΕΕ, έντονη συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Το 1941 γίνεται μέλος του ΕΑΜ και από το 1942 εντάσσεται στο ΚΚΕ. Παράλληλα το 1943 ξεκινά τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία από την αντιστασιακή εφημερίδα «Η ΓΡΟΘΙΑ». Στη συνέχεια εργάζεται στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», στην εφημερίδα «ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ» της Βουδαπέστης, στο περιοδικό της ΕΔΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» και ως Διευθυντής στη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ». Η χούντα τον εκτοπίζει στο Παρθένι της Λέρου. Μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968 εντάσσεται στο ΚΚΕ (εσωτερικού) και από το 1973 γίνεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου. Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση γίνεται μέλος της τριμελούς διεύθυνσης της «ΑΥΓΗΣ» και από το 1975 Εκδότης – Διευθυντής της.

Ο **Λευτέρης Βουτσάς** υπήρξε πολύτιμος συνάδελφος, εμπνευσμένος και σημαντικός άνθρωπος του Τύπου, πάνω από όλα όμως υπήρξε αγωνιστής της ελευθερίας και της Δημοκρατίας πληρώνοντας το τίμημα των αγώνων του με πολύχρονες φυλακίσεις. Τελευταία κράτησή του, η οποία δημιούργησε και ένα μεγάλο κύμα συμπαραστάσης, υπήρξε η φυλάκιση του το 1992 για τα χρέη της «ΑΥΓΗΣ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τη σύντροφό του **Κατερίνα** και αποχαιρετά τον άξιο δημοσιογράφο και τον αγνό αγωνιστή.

Η κηδεία του **Λευτέρη Βουτσά** θα γίνει σήμερα, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2002, στις 4 μ.μ., στο Πρώτο Νεκροταφείο.