

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΚΗ

Ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρέτησε χθες στο Γ' Νεκροταφείο της Νίκαιας ένα από τα παλαιότερα μέλη του, τον **Απόστολο Αλεξάκη**, ο οποίος έφυγε μετά από μακροχρόνιο μάχη με την επάρατο νόσο.

Ο **Απόστολος Αλεξάκης** γεννήθηκε στον Πειραιά το 1922 και αφού τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Αρχισε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία μέσα στα μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής 1941-44 ως συντάκτης ενημερωτικών δελτίων στην εφ. "ΛΑΚΩΝΙΑ". Αμέσως μετά το τέλος της κατοχής ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εφημερίδα "ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗΣ" από το 1945 έως το 1948. Την περίοδο του εμφυλίου εκτοπίζεται στη Μακρόνησο. Από το 1954 εργάστηκε στις εφημερίδες "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ", "ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ", "ΕΘΝΟΣ", "ΗΜΕΡΗΣΙΑ", "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ", "ΑΘΗΝΑΙΚΗ". Με τον ερχομό της δικτατορίας των συνταγματαρχών μένει άνεργος ενώ στη συνέχεια εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, στην ΥΠΕΝΕΔ και στον "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ" καλύπτοντας το ρεπορτάζ του τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 1981 εργάστηκε και πάλι στην επανέκδοση της εφ. "ΕΘΝΟΣ".

Υπήρξε μέλος του **Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-44** και είχε λάβει μετάλλιο και δίπλωμα του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την αντιστασιακή του δράση στις οργανώσεις **ΕΑΜ**, **ΕΠΟΝ** και **ΕΛΑΣ**.

Το Δ.Σ. της **ΕΣΗΕΑ** συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος εργάστηκε με αυταπάρνηση και υπευθυνότητα, υπήρξε αγαπητός στους συναδέλφους και υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος και σεμνότητα ενώ στάθηκε πάντοτε στο ύψος των περιστάσεων.