

# ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΑΚΗ ΜΑΜΑΤΣΗ

Πέθανε χθες ο παλαίμαχος δημοσιογράφος και αγωνιστής **Δημήτρης (Τάκης) Μαμάτσης**.

Ο **Τάκης Μαμάτσης** γεννήθηκε στη Ραψάνη Λάρισας το 1925. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία κατά τη διάρκεια της κατοχής, όπου εργάστηκε στον παράνομο τύπο του Τυρνάβου. Μετά την απελευθέρωση εργάστηκε, από τον Οκτώβρη του 1944 έως το καλοκαίρι του 1946, στην “Αλήθεια” της Λάρισας. Στη συνέχεια πήρε το δρόμο της αναγκαστικής ξενιτιάς και αφού πέρασε από τη Ρουμανία, κατέληξε στην τότε Ανατολική Γερμανία. Στο εξωτερικό εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων.

Μετά τον επαναπατρισμό του το 1975 εργάστηκε στο “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ”, όπου διετέλεσε και διευθυντής, μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Ήταν πτυχιούχος της Σχολής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Κλουζ (Ρουμανία). Έγραψε δύο εγχειρίδια ελληνικής ιστορίας και μιλούσε ρουμανικά, γαλλικά και ρωσικά. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ήταν μέλος του Αντιφασιστικού Συνδέσμου Ελλήνων Δημοσιογράφων ενώ διετέλεσε επίσης μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης '41-'44.

Ο **Τάκης Μαμάτσης** υπήρξε αγωνιστής της ελευθερίας και της δημοκρατίας, στέλεχος του Κ.Κ.Ε., με ήθος και συνέπεια στις απόψεις του και στάθηκε πάντοτε καλός συνάδελφος, που βοηθούσε και ενίσχυε τις προσπάθειες των νέων δημοσιογράφων.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη 1:00 μ.μ. στη γενέτειρά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον άξιο συνάδελφο και αγωνιστή της δημοκρατίας.